

Lezing

# De wind liet ons de wereld zien

door **Ada Kerkstra** en **Akko Kalma**

## Samenvatting:

Ada en Akko staken in 2003 met de *White Haze* van wal voor een unieke zeilreis, waarbij de uithoeken van de wereldbol werden verkend. In het kielzog van de *Beagle* trotseerden ze stormen langs de Atlantische kust van Zuid-Amerika en in de Drake Passage, het beruchte vaarwater tussen Kaap Hoorn en Antarctica. Eenmaal op Antarctica zeilden ze tussen ijsbergen en pinguïns. Via de verlaten wateren van Patagonië voeren ze door naar de Galapagos, waar ze ankerden in Darwin's dierentuin.



Op Paaseiland besloten ze de hele Polynesische Driehoek te verkennen om antwoorden te vinden op de raadsels waarmee de beroemde beelden nog steeds zijn omgeven. In Ecuador en Peru probeerden ze aanwijzingen te vinden voor de connectie die volgens Thor Heyerdahl bestaat tussen Zuid-Amerika en Paaseiland. Daarna werd koers gezet naar Hawai'i, waar ze leerden over de traditionele navigatiemethoden van de Polynesiërs. Via Alaska, Californië, Mexico en een aantal

Polynesische eilanden in de Stille Zuidzee bereikten ze Nieuw-Zeeland.

Het laatste deel van de reis stond in het teken van het Nederlandse verleden. Ze zeilden naar oude VOC-handelssposten in Japan, China, de specerijen-eilanden in Indonesië, Mauritius en Zuid-Afrika. Ook het prachtige Suriname werd bezocht.

Na zes jaar en 67.000 zeemijlen bracht de wind hen terug in de Lage Landen.



Natuurlijk kunnen we niet de hele reis van zes jaar in een lezing vertellen. Daarom vertellen we eerst iets over de voorbereidingen (met welk schip en over de routeplanning). Verder blijkt uit het bovenstaande dat onze reis uit drie delen bestond. Uit ieder deel vertellen we over onze belevenissen in een bijzonder gebied:

- 1 In het kielzog van de *Beagle*: over Antarctica
- 2 De Polynesische Driehoek: over Paaseiland
- 3 Zeiltocht in het Nederlandse verleden: over Japan.

Het geheel wordt uiteraard geïllustreerd met mooie foto's en routekaartjes.

## Tijdschema

20:00 tot 21:00: Voorbereidingen en Antarctica

Pauze

21:15 tot 22:15: Paaseiland en Japan

Uiteraard is er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen.

Na afloop van de lezing is er gelegenheid, voor wie daar belangstelling voor heeft, om een gesigneerd exemplaar van ons boek, geïllustreerd met prachtige foto's, te kopen:

Ada Kerkstra & Akko Kalma. *De wind liet ons de wereld zien*. Haarlem: Uitgeverij Hollandia, 2018 (tweede druk). Prijs: € 19,90.

